

Domdom legt een ei



Domdom heeft een plan bedacht
luister, zegt hij blij
ik ga iets heel bijzonders doen
vandaag leg ik een ei!

Snel gaat hij zitten in het gras
en drukt en drukt en drukt
soms kijkt even heel voorzichtig
of het ei al is gelukt.

Mama beer moet er om lachen
en ze heeft een leuk idee
ze gaat even naar de keuken
en neemt dan een eitje mee.

Ze legt het kleine eitje neer
als Domdom even bukt
en even later roept het beertje:
hoera – het is gelukt!