

# Domdom mag koekjes bakken



Domdom zit aan tafel  
hij mag lekker koekjes bakken  
hij moet alleen nog eventjes  
de doos met vormpjes pakken.

En dán kan hij beginnen  
hij vindt koekjes maken fijn  
al kan hij haast niet wachten  
tot ze ook gebákken zijn.

Hij kijkt eens naar de grote klont  
die hij van mama kreeg  
en proeft een heel klein stukje  
van het witte, zoete deeg.

Maar na het eerste hapje  
heeft hij echt de smaak te pakken  
want even later heeft hij niets meer  
om nog koekjes mee te bakken!