

De kleurwedstrijd



Jan en Noortje zitten samen
stil te kleuren naast elkaar
Noortje zegt: nog één kabouter
en dan is mijn kleurplaat klaar.

Jan zegt: ik moet er nog zeven
hoe kan dat nou? – wat raar!
maar gelukkig, na een poosje
is ook Jan zijn kleurplaat klaar.

Dan komt mama naar beneden
ze wil alles even zien
tjonge, zegt ze, wat geweldig
jullie winnen straks misschien!

En jawel – twee weken later
valt er een pakje in de bus
met twee prachtige medailles
en een hele dikke kus!