

DOUCHEN in de regen



Noortje zegt: we gaan ons wassen
in de regen – op het gras
kom, dan doen we allebei
onze kleren in de was.

Ze rennen in hun blote billen
snel naar buiten met elkaar
en daar wassen ze al zingend
hun buik, hun benen en hun haar.

En ze poetsen en ze boenen
en ze gillen van plezier
totdat mama roept: hé stouterds
kom eens even heel snel hier!

Kijk, voor allebei een handdoek
droog je maar goed af – en gauw
en dan razendsnel je bed in
voor je ziek wordt van de kou!