

Jan en Noortje gaan schaatsen



Jan en Noortje krijgen schaatsen en papa zegt: 'k heb een idee we gaan het eventjes proberen op de vijver – kom maar mee.

Noortje ziet het niet zo zitten maar Jan roept: o, het gaat vast goed schaatsen, dat is echt niet moeilijk ik weet heus wel hoe dat moet!

Eerst mag Noortje het proberen heel voorzichtig rijdt ze weg en papa zegt: het gaat fantastisch en je doet goed wat ik zeg!

Dan mag Jan een stukje schaatsen ik hoef geen hand hoor – laat maar pap en dus valt Jan na één seconde op zijn billen – met een klap!