

Jan valt in de vijver



Jan en Noortje zitten samen
naast de vijver in het gras
en ineens zegt Jan: hé Noortje
ik wou dat ik een kikker was!

Lachend hupt Jan rond de vijver
alsof hij écht een kikker is
kwak kwak kwak – ik spring in 't water
maar, o nées – dán gaat het mis...

Jan valt – hopla – in de vijver
tussen de kikkers en het kroos
Noortje roept: dat doe je goed, zeg
maar dan wordt Jan ontzettend boos.

Noortje moet er erg om lachen
en Jan roept kwaad: 't is echt niet fijn
maar Noortje zegt: nou, dát is raar
je wilde toch een kikker zijn?