

Kaarten maken



Jan en Noortje maken stapels
mooie kaarten met elkaar
na een uurtje lekker kleuren
zijn er heel veel kaarten klaar.

Mama zegt: ze zijn echt prachtig
en Noortje roept: 'k heb een idee
we gaan samen naar de buren
en nemen onze kaarten mee.

En zo gaan ze met z'n tweetjes
langs de deuren in de straat
en iedereen die krijgt een kaartje
waar een tekening op staat.

Noortje zegt als ze naar huis gaan:
dat was een goed idee van mij
we gaan vaker kaarten maken
want alle buren zijn nu blij!