

Schooltje spelen



Jan en Noortje spelen schooltje
Noortje staat al voor het bord
en zegt: 1 plus 1 plus 1
zeg eens gauw hoeveel dat wordt.

Maar Jan roept: nu ben ik de meester
en hij stapt al van zijn kruk
zitten! roept Juf Noortje woedend
en Jan schrikt zich een ongeluk.

Mama zegt: hou óp, zeg
ik wil echt geen ruzie hier
als jullie schooltje willen spelen
is het nu dus speelkwartier.

Hoplakeetje, snel naar buiten
want dit loopt zo niet goed af
en denk erom – géén ruzie meer
anders krijgen jullie straf!