

# Zuster Noortje



Jan heeft koorts en is verkouden  
hij ligt met een kruik in bed  
mama heeft een schaalje dropjes  
op het nachtkastje gezet.

Noortje roept: ik wil óók ziek zijn  
Jan, ga jij eens wat opzij  
want dan haal ik mijn pyjama  
en kruip ik er lekker bij.

Maar Jan roept: nee, jij mag niet ziek zijn  
want dat vind ik echt niet fijn  
en mama zegt: ik weet iets beters  
Noortje mag de zuster zijn.

En jawel hoor – even later  
komt zuster Noortje in een schort  
de zieke Jan wat eten brengen:  
twee beschuitjes op een bord.